

סרגיי סידוב  
"מלך החיות" (מהספר "אגדות מעולם הילדות")

פעם אחת חיות ממחלקת הצעצועים הרכימו החליטו לבחור לעצמם מלך.

כולם ישר הסכימו שמלך החיות צריך להיות אריה. אבל איזה?

העובדה היא, שבאותה מחלקה היו שלושה אריות: אחד-היה בגובה ענק, שני-היה עם קול חזק והשלישי-קטן ושקט.

שהמלך שלנו יהיה האריה בגובה ענק! – אמר הצב העתיק, שהגיע למחלקת הצעצוע הרך עוד במאה הקודם. – ממלך כזה כולם יפחדו: גם עופות מים גם צעצועי בדיל, רובוטים – רובוטריקים!

ככה מלך החיות הרכות נהיה האריה בגובה ענק. הוא ישר הפיל שני פילים ושלושה קופים מהמדף העליון (הכי מכובד) טיפס עליו והשתלט בכל היופי שלו. שאר החיות התקווו בארמה על הרצפה. הם ירדו בפניו וחשבו (הנה זה המלך האמיתי!) ופתאום את המלך קנו! לקונה קראו סניה. הוא היה בן שש, והוא היה מאוד נמוך. סניה לעולם לא היה רואה את האריה בחנות, עם הוא לא היה מטפס כל כך גבוה ולא היה כזה גדול ומקסים.

אנחנו עיבדנו את המלך שלנו!

– אמר הצב העתיק. – אך לא נתעצב! החיים ממשיכים! שהמלך החדש יהיה האריה עם הקול החזק!

כולם ישר הסכימו, כי מאוד רצו שיהיה להם מלך.

האריה עם הקול החזק ישר שאג בקול חזק מאוד: ר-ר-ר-ר! כן ככה, ששתקו לא רק צעצועים רכים וגם עופות ים וחיילי בדיל ורובוטים-רובוטריקים. אפילו צעצועי רובים הפסיקו לירות, והטנקים לבאז. שתי מוכרות עיבדו עקרה ובמשרד המנעל רעד שולחן גדול עשוי מעץ אלון.

הצעצועים הרכים הסתכלו על האריה וחשבו: (הנה זה המלך האמיתי!) ובאותו הרגע לעולם הילדות נכנס וסיה.

אצלו באוזניים היו אוזניות מהפלייר.

אך הוא ישר שמעאת האריה כי הוא שאג כל כך חזק!

וסיה כמובן קנה אותו באותו הרגע.

הוא אהב דברים חזקים ורועשים.

מסקנת החיות! הן הרבה זמן לא יכלו להירגע אחר עיבוד כזה מפחיד. הרוב אפילו בכה, אך הלכות מאוד מזיקה לבריאות הצעצועים הרכים. ואז הצב העתיק אמר אל תבכו, חיות רכות,

יש לנו עוד אריה שלישי. נגיד שהוא קטן ושקט אך הוא עדיין אריה.

וככה מלך החיות נהיה האריה הקטן ושקט.

הוא היה גם מאוד ביישן. אף פעם לא קפץ קדימה ואף פעם לא יצא מהגב של הפיל או ההיפופוטם.

הקונים לא סמו עליו לב, והוא המליך, המליך במחלקת הצעצוע

הרך. ממליך הוא שם גם עכשיו. ואתם חושבים, למה החיות מתנהגות טוב, לא רבות, לא מרביצות אחת לשנייה, לא נלחמות עם הרובוטים? כי הם יודעים איפושהו קרוב נמצא המלך שלא בולט ומאוד שקט...

אך עם מישהו מכם, חברים, ימצא במחלקת הצעצוע הרך את האריה קטן ושקט, כן עוד יקנה אותו. אז האריה עם להגיד את

האמת מאוד ישמח. להיות מלך זה כמובן טוב, אך להיות צעצוע אהוב בכל זאת יותר טוב. אך אל תדאגו לגבי מחלקת

הצעצועים הרכים. לפי השמועות, עוד מעט לשם צריכה להגיע

קבוצה חדשה של אריות-שבע עותקים או אפילו שמונה!